



**Scouting Mira Ceti bouwt weer een spectaculair "klim"object tijdens de Pinksterfeesten.**

Al heel wat jaren bouwen de explorers van scouting Mira Ceti een klimtoren op de braderie tijdens de Pinksterfeesten. Dit jaar stonden wij met de klimtoren aan de Beekgraaf. Een aantal maanden geleden waren we al begonnen met de voorbereidingen, van het bedenken en uittekenen tot het bouwen van een paar maquettes. Hier uit is het beste ontwerp gekozen om in het pinksterweekend te gaan bouwen. Het echte werk begon op 30 mei met het laden van de houten palen op de kar.

Op vrijdagavond voorafgaand aan het pinksterweekend zijn we begonnen met de staanders te bouwen, zodat we op zaterdag verder konden bouwen de constructie.



Zaterdagavond waren we redelijk op tijd klaar. Zo konden we de pinksterloop kijken.

Zondagochtend kwamen de eerste kinderen die wilden klimmen. Iedereen die het wilde proberen kreeg voor de veiligheid natuurlijk een klimgordel aan, waaraan ze gezeerd werden. Vervolgens konden ze dan via de klimwand omhoog klimmen. Boven kwamen ze op een plateau terecht. Daar konden ze kiezen of ze met de glijbaan gingen, of via het klimnet. Als je het net koos, kwam je op een ander plateau terecht en was je klaar om met de tokkelbaan naar beneden te gaan. Als je koos om met de glijbaan te gaan, kwam je op een plateau terecht en ging je via een kleine trap naar het plateau, waar je ook uitkomt als je met het net ging. Zo kon je weer met de tokkelbaan naar beneden. Beneden stonden explorers die je losmaakten van de tokkelbaan. Je gordel werd weer uitgedaan en eventueel een stempel gezet.

Maandag waren we er ook. Die dag zijn er ook weer veel kinderen geweest die omhoog klommen.



Ook waren er bekende gezichten van kinderen die zondag ook al geweest waren. Het was jammer dat het op maandag in de middag hard begon te regenen en te waaien.

Toch kunnen we heel blij zijn met het mooie weer dat we hebben gehad. Ik wil daarom ook de ouders bedanken die langskwamen met ijsjes, watermeloenen enz. Maandag in de namiddag hadden we alles weer afgebroken en opgeruimd. We kunnen zeggen dat we een geslaagde Pinksteren hebben gehad!



**Roverscouts**

**Mira Ceti zamelt geld in voor Samenloop voor Hoop**

Nadat de roverscouts vorig jaar geld ingezameld hebben voor Serious Request wilden we dit jaar ook weer geld inzamelen voor een goed doel. Ingrid ten Broeke benaderde ons of we haar wilden helpen om geld in te zamelen voor de Samenloop voor Hoop. Dit is een initiatief voor de strijd tegen kanker.

Natuurlijk wouden wij hier aan meewerken en daarom hebben we van 15 tot en met 22 Juni geld ingezameld voor dit goede doel. We geven de opbrengst van een week frietvet inzamelen aan de Samenloop voor Hoop. Frietvet kan ingeleverd worden in de gele container die bij de Jumbo in Nistelrode staat zoals u van ons gewend bent. De actie loopt gewoon door alleen deze actie is weer een speciale actie om te laten zien dat scouting ook anderen wil helpen, in verschillende vormen.

Wij, roverscouts Scouting Mira Ceti Nistelrode, Ingrid ten Broeke en de Samenloop voor Hoop bedanken iedereen die zijn/haar vet bij ons heeft ingeleverd, zo helpen we samen kanker de wereld uit!



**Kampvuurstam**



**Kampvuurstam zingt voor de Bevers op Piratenkamp**

De bevers van Scouting Mira Ceti Nistelrode hadden onlangs hun jaarlijkse kamp: overnachting in de blokhut.

Ter opluistering heeft de Kampvuurstam Mira Ceti het avond-uurlijke vreugdevuur opgeluisterd met haar optreden. Jaarlijks zijn gaan we daarvoor de kampen van onze Welpen en Scouts af (als het enigszins te berijden valt). Met muziek, zang, spel en vermaak zetten we een thema-avond in elkaar, voor gezelligheid met de jeugd rond het kampvuur. Dat doen we al jaren zo, en wie ooit een kampvuur met muziek heeft meegemaakt weet waarom we daar nooit genoeg van krijgen.

Bij de bevers dit jaar voor de eerste keer. Het repertoire voor kinderen van groep 1,2,3 is natuurlijk eenvoudig, daar kwamen we achter: de kinderen kunnen normaal nog niet lezen, en dus heb je aan een tekstboekje niks. Maar met "Cowboy Billie Boem" hadden we groot succes en met "In de maneschijn" gingen we helemaal uit de bol!

Zingen is zo belangrijk voor kinderen, je kunt het niet genoeg doen. Scouting en speciaal de Kampvuurstam willen dat dan ook stimuleren, want je krijgt er goeie zin van!



**Algemeen**

Uw kind is bij Scouting Mira Ceti en daar is van alles over te vertellen, zoals u in elke Carré weer kunt lezen. Het bestuur van Mira Ceti heeft daarnaast nog een ander taak: het beheer en de ontwikkeling van "Scoutcentrum Achter de Berg". Het Scoutcentrum beslaat eigenlijk alles wat er op het terrein "te zien is" zoals gebouwen met inventaris, bossen, vijver, grasvelden en paden.



Dat het Scoutcentrum een heel mooi gebied is, hoeven we u niet te vertellen, maar tegen andere scoutinggroepen die dat nog niet weten zeggen we graag:

Kom bij ons Scouting beleven! Huur een blokhut of neem je eigen tenten mee en beleef de tijd van je leven! Om dit nog luider rond te kunnen bazuinen zijn we lid van de groep "Scouting Labelterreinen Nederland". Daardoor zijn we op Internet wat gemakkelijker te vinden. Labelterreinen zijn er ook in andere landen van Europa. De voornaamste, het "Parijs" van Scoutingland, is Kandersteg in Zwitserland, waar onze Explorers om de vier jaar hun zomerkamp hebben. Kandersteg is "grooot" en er komen Scouts van de hele wereld bij elkaar. Wij maken dáár dan ook permanent reclame voor ons eigen "Scoutcentrum achter de Berg." Langzaam aan levert dat zijn vruchten op: onlangs nog is hier een Duitse groep geweest en die kunnen toch niet anders dan enthousiast thuiskomen.

Het Scoutcentrum brengt natuurlijk ook werk met zich mee: verhuur en financiën, onderhoud en aanpassingen, vernieuwing en afschrijving. Alles echter wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Spil daarin zijn onze beheerders Stefan en Dimphy van den Broek, die het hele jaar door garant staan voor "service en devotie". Door de inzet van al die vrijwilligers heeft Mira Ceti het zagezgd "niet slecht" en daar zijn we hen dan ook heel erg dankbaar voor.

Mauri Smits, voorzitter



**Kalender**

- 26-06-2014 — Teamleidersoverleg
- 08-07-2014 — Groepsraad
- Eerste week zomervakantie— zomerkampen.
- 06-09-2014— Arrbornemars
- 27-09-2014— Bestuursvergadering
- 11-09-2014— Teamleidersoverleg
- 23-09-2014— Groepsraad
- 08-10-2014— Bestuursvergadering



**Facebook**

Vind jij ons al leuk? Like ons op [www.facebook.com/ScoutingMiraCeti](http://www.facebook.com/ScoutingMiraCeti)



**Scoutcentrum 'Achter de Berg'**

**Kampstaf**

Het einde van het seizoen is in zicht met daarbij het hoogtepunt voor de kinderen en staf het zomerkamp. Zoals ook bij ons op het scoutcentrum komen veel kinderen en staf een leuke tijd beleven op ons mooie terrein. Heb je interesse om kampstaf te worden en de personen te verwelkomen en wegwijs te maken op ons terrein en de geweldige Brabantse gezelligheid te beleven, meld je aan [beheer@achterdeberg.nl](mailto:beheer@achterdeberg.nl) of neem contact op met de beheerders Stefan en Dimphy 613552. Namens ons team wensen we jullie een mooi kamp toe met lekker weer, dan hebben onze gasten dit ook op ons fantastische terrein in Nistelrode.

**Verkeersborden**

Er komen binnenkort ècht verkeersborden langs de weg. Kijk, en als je dan zo'n bordje ergens ziet staan, nou, dan ben je toch echt wel een beetje trots...!



Carré, juni 2014  
Jaargang 6, nummer 3



**Bestuur**

Het is bijna weer zover, de zomerkampen zijn in aantocht. Het zal vast weer een onvergetelijke tijd worden voor zowel de Welpen, Scouts maar ook voor de Explorers. Via deze weg willen we alle jeugdleden en onze stafleden een heel erg leuk, uitdagend, spetterend en onvergetelijk kamp wensen! Ook zal er na de zomervakantie weer een nieuw seizoen aanbreken. We zullen helaas ook afscheid gaan nemen van een paar van onze stafleden. Dit vinden wij uiteraard heel erg jammer. Erwin Jansen en Eke van Dijk heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! Hopelijk gaan we jullie binnen de vereniging nog vaak zien, misschien in een andere functie of als vriend van onze vereniging. Voor alle ouders, jeugdleden, stafleden en andere leden van onze vereniging: Een heel fijne zomervakantie toegewenst!



**Mira-Ceti.nl**

Om op de hoogte te blijven van de laatste weetjes of zoekt u als ouder informatie? Kijk op [miraceti.nl](http://miraceti.nl)



I.v.m. de nieuwe scherpere Europese regels, hebt u voor dit SEPA machtigingssysteem een nieuwe machtiging moeten ondertekenen. Ter controle van de automatische afschrijvingen, staan er op dit formulier meer gegevens van de incassant (Scouting Mira Ceti) en uiteraard uw gegevens en ondertekening.

Het machtigingskenmerk zal bij elke contributieafschrijving van Scouting Mira Ceti vernoemd worden en bestaat uit 2 gedeelten: Deel 1 (voor het streepje) is het inschrijfnummer van Scouting Nederland, Deel 2 (na het streepje) is het incasserskenmerk van de vereniging. U hebt dus alleen getekend voor de incassering van de contributie. Dit kenmerk wordt, bij de eerste afschrijving, met het bedrag automatisch geregistreerd bij de bank, waardoor een wijziging van het bedrag (bijvoorbeeld verhoging contributie) of kenmerk bij de bank aangegeven dient te worden. Hierdoor is het incasso systeem beter beveiligd tegen misbruik.

Mocht u nog vragen hebben over het nieuwe incassosysteem, aarzel dan niet om even contact met mij op te nemen. Voor meer informatie kunt u ook naar de website van uw bank.

Toine van den Heuvel, penningmeester. 0412-611028

 **Bevers**

Omdat er veel nieuwe bevers bij zijn, hebben we het bos verkend. We zijn wezen kijken bij de burcht en de klimtoren. Daarna zijn we veder het bos in geweest, waar veel te zien was. Wisten jullie dat we ook een meer hebben waar Nessy ook wel een op bezoek komt? Helaas hebben we haar niet gezien.

De week erop zijn we wezen varen met een vlot. Die kans hebben we niet vaak dus dat maakte het extra leuk. We zijn de kleine vijver rond geweest. En we konden oefenen voor ons piratenweekend.



Dat was een heus piratenkamp! Tijden de spelletjes was er een fles aan gespoeld. Hierin zat een brief met een schatkaart. Natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar die schatkist. We zijn het hele bos door geweest. Dat was een hele tocht! Maar het was de moeite waard, want de schat is gevonden. Het was echt een reuze schatkist gevuld met gouden munten en stenen. We hebben hem mee naar de blokhut genomen, waar hij veilig staat voor andere rovers. Deze zware dag werd feestelijk afgesloten met de komst van de kampvuurstam. We hebben met zijn allen gezellig bij het kampvuur gezeten onder het genot van muziek van de kampvuurstam. Na deze gezellige avond was het bedtijd. En gingen we lekker slapen na al die avonturen.

 **Welpen zaterdag****Welpen-dag**

Hallo beste lezer, het zomerkamp komt er alweer aan en dit is dan ook de laatste editie van het seizoen, maar niet getreurd, want we komen gewoon weer terug! Zaterdag de 14<sup>e</sup> hebben wij een supergave welpen-dag gehad! Het thema was waterproof, ook al is die naam behoorlijk misleidend, want aan het einde van de dag was iedereen zeiknat. Er waren een stel toeristen die vastzaten op een eiland en de kinderen moesten proberen hen eraf te krijgen. Op het veld waren er een heleboel leuke spelletjes, zoals sponzenvolley, het dakgotenspel, een soort dassentrekertje en nog veel, veel meer. Met het eindspel deden alle kinderen mee. Ze moesten tekeningen zoeken in het bos en onthouden wat er op stond, want ze moesten er vragen over beantwoorden. Als ze alle 10 tekeningen gevonden hadden en de vragen juist beantwoord, mochten ze over een brug naar het eiland en vanaf daar met een vlot terugvaren. Uiteindelijk lukte het de kinderen om de bange toeristen terug te brengen naar het vasteland. Het liep dus allemaal goed af en het was een prachtige zaterdag geweest.

 **Welpen donderdag****Welpen-dag**

Zaterdag 14 juni was het welpen-dag. Het was een groot succes! Het thema van dit jaar was "Waterworld". Om 10:00 uur werden de kinderen verwacht op het scoutingterrein van Nistelrode. Vervolgens was er daar een spectaculaire opening. Twee toeristen waren op vakantie en wisten niet meer hoe zij van het eiland af moesten komen. Gedurende de dag waren er verschillende waterspelletjes. Zoals groene zeep worstelen, snoep happen in het water en waterballonnen gooien. Het eind spel werd verzorgd door de leiding van de welpen Nistelrode. De kinderen moesten over de brug naar het eiland en door middel van vlot varen de toeristen overhalen van het eiland af te gaan. De welpen waren erg overtuigend en dit is dan ook gelukt!

 **Scouts zaterdag****RSW**

16, 17 en 18 Mei hadden de scouts hun jaarlijkse Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). Dit jaar was het in Nistelrode. Op vrijdagavond zijn we begonnen met een avondspel, de bedoeling was dat iedereen met zijn eigen patrouille zoveel mogelijk punten haalde. Dit moesten we doen door spullen te verhandelen en zo zoveel mogelijk geld te verdienen, alleen

moesten we opletten voor de jagers die rondliepen want die mochten onze spullen niet afpakken. Op zaterdag hebben we een tocht gelopen en op alle posten was een spelletje wat we moesten spelen. Toen we terugkwamen van de tocht hebben we eerst gekookt in onze zelfgemaakte keuken, we moesten een maaltijd maken die met het Thema van dit jaar te maken had. (Piraten) Een aantal van onze patrouilles had hier hun joker op inge-



zet, en dit heeft goed uitgepakt! De avond hebben we afgesloten in de disco. Op zondagochtend hebben we de sportdag nog gehad, en daarna moest alles afgebroken worden. Hierna volgde de prijsuitreiking, de scouts zaterdag zijn uiteindelijk 4<sup>e</sup>, 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup> en 15<sup>e</sup> geworden. Alleen de eerste drie mochten door naar de LSW dus helaas zijn we net buiten de prijzen gevallen. De leiding van de scouts is al heel hard bezig met de voorbereiding voor het zomerkamp van dit jaar, de komende weken gaan we hier nog heel hard aan werken! Wij hebben er heel veel zin in, en daarom doen we alvast een klein beetje vertellen..... We gaan naar MOOK, in de volgende editie van de Carré zullen we hier alles over vertellen.

 **Scouts woensdag****Twee natte woensdagen**

Het hele seizoen maken we het nauwelijks mee dat het echt twee uur lang regent tijdens het groeppraaien op woensdagavond. Toevallig dat we de afgelopen periode twee woensdagen gehad hebben dat dit wel het geval was. Bij een regenbui is het meestal improviseren geblazen en valt het voorbereide programma meestal letterlijk in het water.

**Apenkooi in de blokhut**

Zo ook op 28 mei, een regenachtige woensdagavond, waarop de staf van de scouts woensdag weer eens creatief na moest denken. En opeens lag daar een geweldig idee: "Apenkooi in de blokhut en onder veranda".



Een aantal stafleden wisten nog hoe vroeger in januari de sporthal van 't Maxend gehuurd werd op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, waarna er een grote apenkooi gebouwd werd door de explorers (toen nog rowans), zodat de dag daarna de jeugd van de welpen en de scouts (toen nog verkenners) hiervan konden genieten. De staf ging druk aan het bouwen en in no-time stond de hele blokhut vol met attributen om de kinderen met de voeten van de vloer te houden. Een tikker en een verlosser aanwijzen was het enige wat nog moest gebeuren en hierna barste het spektakel los. Zowel de kinderen als de staf hadden grote moeite om te allen tijde de voeten van de vloer te houden.

Je zult het al wel raden, op het moment dat de tikker nagenoeg alle kinderen afgetikt had maakte de tikker zelf een foutje en was iedereen weer vrij.

**Natte pannenkoeken**

Op 4 juni kwamen de laatstejaars welpen kijken bij de scouts woensdag. De staf probeert altijd een leuk programma te verzinnen, waar ook de oudste welpen hun ei in kwijt kunnen. Dit jaar hadden we dit wat letterlijk genomen door ervoor te kiezen om pannenkoeken te bakken op veldovens. Na het opdelen van de groep in kleinere groepjes kon er aan de slag gegaan worden met het graven van een veldoven, het maken van pannenkoekenbeslag en het sprokkelen van hout. Iedereen was ijverig bezig en helaas bleef ook deze woensdag de regen niet uit. Door de regen was het wat moeilijk vuur te maken, echter na wat droog karton en wat andere hulpmiddelen kwam het dan toch eindelijk tot een brandende veldoven.

Omdat de tijd begon te dringen werd er een team samengesteld om alvast wat pannenkoeken te bakken op het fornuis in de blokhut, terwijl de rest probeerde ook nog van de veldovens gebruik te maken. Uiteindelijk had om half negen iedereen een pannenkoek achter de kiezen en konden we spreken van een succesvolle avond samen met de laatstejaars welpen. We hopen dat alle welpen volgend jaar doorgaan naar de scouts, ze zijn van harte welkom in onze speltak.

