



Vrijdag 4 april verzamelden we op de parkeerplaats om er een leuk weekendje van te maken. Toen iedereen er was moesten we de bagage voor de auto's zetten en niemand had iets door... Nadat alles klaar leek te zijn, konden we alles verplaatsen, want de eerste nacht was in Nistelrode. Ondertussen kwamen andere groepen aan en begonnen ook hun tenten op te zetten. Die avond hebben we op de berg een handelsspel gedaan, waarbij je zoveel mogelijk geld kon verdienen, als het niet werd afgepakt door personen die je niet tegen wilde komen.



Zaterdagochtend hebben we gebruik gemaakt van de TOUR to DO app. De app vertelde waar je heen moest stap voor stap, nadat vragen beantwoord waren. Het volgende deel van de tocht bestond uit een strippen-tocht, maar in plaats van op een papier uitgetekende tocht, kregen we hem ingekerfd in een frikandel.



Na nog wat posten te hebben gehad kwamen de meesten tussen 19 en 20 uur aan bij het terrein van Mill. Hier stonden alle tenten al opgezet voor ons, zodat we meteen aan het eten konden beginnen en natuurlijk een beetje uitrusten. Het was een lange dag met erg lekker weer.

Na lekker gegeten en alles "netjes" afwassen, begon de feestavond. Om niet alleen maar te swingen op de muziek, werd er 'minute to win it' gespeeld. Na lekker gefeest te hebben was het weer bedtijd. De volgende ochtend bestond het ontbijt uit maar liefst 120 dubbeldooier eieren (fam v.d. Lee bedankt!), 4 kilo tomaat, 5 kilo tomaat (fam van Bakel bedankt!) en een hoop pakjes last minute spek.



Roverscouts

Hike and Seek

In het weekend van 14-16 Maart zijn wij met z'n allen naar Middelbeers afgereisd voor de Hike and Seek. We hadden een team met zoekers en een team met Hikers.

Hike and Seek in het kort: Er zijn ongeveer 100 zoekers (dit zijn mensen die de hikers zoeken met de auto/fiets/lopend). En er zijn ongeveer 200 hikers (dit zijn groepjes die rondlopen en zich verstoppen, zodat ze niet worden gezien). Verder is het de bedoeling dat de hikers van post naar post lopen en zoveel mogelijk posten hebben gehad met zo min mogelijk spots. Een soort verstoptertje in het groot dus! Nadat onze hikers vele slootjes hadden gesprongen en uiteindelijk 40 km gelopen hadden en onze zoekers iets minder groepen hadden gespot en 300 km gereden hadden, was er op de zaterdagavond nog een feestavond. De dj was iets minder goed dan Hardwell maar desondanks hadden we ons goed vermaakt. Zondags hebben we onze spullen ingepakt en zijn we weer richting ons mooie Nistelrode gegaan!

Iscout

8 Maart hebben wij samen met wat stafleden meegedaan aan Iscout. Dit is een online quiz, waarbij er doe-opdrachten uitgevoerd moeten worden en vragen beantwoord moeten worden. De doe-opdrachten varieerden van bowlen in een supermarkt, tot een serenade aan een lantarenpaal (zie youtube: Iscout mira ceti). Helaas crashte de site door al onze mooie foto's en kon de server het halverwege de avond niet meer aan, hierdoor hebben we de quiz niet af kunnen maken. Voor onze 1^e plek zullen we moeten wachten tot volgend jaar, wordt vervolgd...

Kampvuurstem



Kampvuurstem op de boerebruiloft.

Dit jaar met carnaval was de kampvuurstem te gast op de onechte bruiloft van ons lid Jurgen van der Heijden en zijn vrouw Dunja. We hân ons goed voorbereid: een paar liedjes ingestudeerd, daar waren we immers vur gevraagd en we hadden een skôn cadeau onder d'n èrm: vur de keinder unne grote Kwatta en vur het bruidspaar unnen kopperren hoan, gemakt dur èn gekrege van Gerrit van Lieshout (van Carla's de vader). Het was er heel plezierig, dieje middag, en met unnu goeien borrel toen we moese gaon zinge werd het een stemmig optreden. Naderhand kregen we nog soep en spek en worst, maar um zevenuurre was het gedaan met de pret, tenminste, als ge niet van plan waard om bij Jurgen en Dunja thuis nog een afzakkertje te vatten. Al met al een mooien dag en avond, waar we mè veul plezier aon terugdenke. Jurgen en Dunja, bedankt!



Algemeen

Mira Ceti 45 jaar jong!

Dit jaar, sinds 1 februari om precies te zijn, bestaat onze Vereniging Scouting Mira Ceti, 45 jaar.

In 1969 was deze voorzitter van de partij als welp bij de nieuw opgerichte Scoutinggroep; met flosjes aan de kniekousen, een viltig groen shirt, een "Manchester" korte broek ("eiken-box" zei mijn vader altijd), groene-met-gele-streepjes-pet en een das met een Schotse-ruit motief.

Strak in het pak gingen wij allemaal naar het groepsdraaien; éérst in het oude "wit-gele-kruis-gebouw" (de latere peuter-speelzaal), daarna als verkenner naar de blokhut en ik heb niet anders dan hele fijne herinneringen aan die tijd.

Toen mijn kinderen later alle vier zelf op scouting zaten, kwam ik via de ouderraad in beeld als voorzitter van de club en zo is het gekomen. Met heel veel plezier draai ik mee in het bestuur van onze club en ik ben blij en dankbaar dat ik samen met staf en alle andere medewerkers mag meewerken om onze bloeiende vereniging uit te bouwen en te onderhouden.

Mira Ceti is een club om trots op te zijn, die klaar staat voor de jeugd van Nistelrode, voor elkaar en voor de toekomst.

Met een speciale badge willen we aan dit jubileum graag een blijvend aandenken geven.

45 Jaar Mira Ceti, op weg naar het volgende jubileum!

Ik wens iedereen daarmee van harte proficiat!

Mauri Smits, voorzitter



Kalender

- 12-04-2014 — Sint Jorisviering
- 23-04-2014 — Bestuursvergadering
- 04-05-2014 — 4-mei-viering
- 15-05-2014 — Teamleidersoverleg
- 27-05-2014 — Groepsraad
- 11-06-2014 — Bestuursvergadering
- 16-06-2014 — Ouderraad
- 26-06-2014 — Teamleidersoverleg
- 08-07-2014 — Groepsraad

Facebook

Vind jij ons al leuk?
Like ons op
Www.Facebook.com/
ScoutingMiraCeti



Geboortenieuws

Gefeliciteerd aan Geert (scouts woensdag) en Eke (welpen zaterdag) met de geboorte van hun dochter Biene.



Algemeen

Welkom terug lieve lezers bij deze helemaal vernieuwde Carré. Het is alweer een tijdje geleden dat deze was uitgedeeld. Dit heeft alles te maken met het flitsende nieuwe blad dat voor jullie gemaakt is!

Met deze speciale uitgave van de Carré willen we dit jubileum graag opluisteren.

Een heel nieuw jasje, want 45 jaar klinkt misschien oud voor onze jeugdleden, maar we gaan natuurlijk wel met onze tijd mee.

Het oude boekje is vervangen door een krant en misschien is dit ook wel een blijvertje. Dus laat je mening horen!

Vandaag op Sint Joris-dag laten we zien dat we één Scoutinggroep zijn, met spelplezier en onderlinge waardering voor elkaar.

Een speciaal woord van dank voor pastoor Ouwens die elk jaar trouw van de partij is voor zijn bijdrage aan ons verenigingsleven.

Carré, april 2014
Jaargang 6, nummer 2

Wist Je Dat?

- ⇒ Mira Ceti 45 jaar bestaat?
- ⇒ De meeste leden zo oud nog lang niet zijn.
- ⇒ Niet alle speltakken ook 45 jaar bestaan?
- ⇒ Er begonnen is met alleen welpen en verkenner?
- ⇒ De andere speltakken van later zijn, met als laatste de roverscouts?
- ⇒ Er weer veel leden geïnstalleerd worden tijdens de Sint Jorisviering?
- ⇒ Er weer spectaculair wordt overgevoelen?
- ⇒ We trots mogen zijn op onze vereniging?!
- ⇒ Geert en Eke een dochter hebben?
- ⇒ Ze naar de naam Biene luistert?
- ⇒ Er nog meer stafleden zijn die dit jaar ouders gaan worden?
- ⇒ We zo onze eigen aanwas regelen voor de bevers over een paar jaar? :)
- ⇒ We nog altijd nieuwe leiding zoeken? (Voor de bevers, welpen zaterdag en scouts zaterdag.)

Mira-Ceti.nl

Om op de hoogte te blijven van de laatste weetjes of zoekt u als ouder informatie? Kijk op miraceti.nl



Als je ergens mee zit dan is er meestal wel iemand met wie je daarover wilt en kunt praten. Bijvoorbeeld je vader of moeder, je vriend of vriendin, of je staf bij scouting. Maar het kan ook gebeuren dat je een probleem liever aan iemand anders zou willen vertellen. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat niemand naar je luistert, of dat de situatie toch niet verandert.



Zo zullen er waarschijnlijk nog meer redenen zijn waarom je het moeilijk vindt om er over te praten met iemand. Ondertussen pieker je wel verder en geeft het een onprettig gevoel. Toch is er iemand die voor je klaar staat en naar je wil luisteren, dit is de vertrouwenspersoon. Een luisterend oor kan voldoende zijn, maar het kan ook zo zijn dat er samen gekeken gaat worden naar wie er oplossingen kan bieden voor jou. Je gaat dan min of meer samen op zoek naar mogelijkheden om van dat rotgevoel af te komen. Dus is er iets aan de hand en wil je er met me over praten, maak een afspraak en dan bekijken we wat ik voor je kan betekenen. Dit geldt ook voor u als ouder / verzorger.

Désirée Verstegen 06-51 55 48 19

 **Bevers**



Hier de laatste verhalen van uit het beverrijk. We hebben weer allemaal leuke avonturen beleefd. Als eerste is het leuk om te vertellen dat we een aantal nieuwe jeugdleden hebben. Dus was het tijd om de omgeving te verkennen. Onze blokhut ligt in een prachtig bosrijke omgeving. Laat daar nou net een trimbaan door heen lopen. Tijd voor actie dus. We hebben flink gezwoegd op de trimbaan maar ook veel gezien van het bos. Een week later hebben we bosspellen gedaan. We hadden kaartjes waarop dieren stonden; het ene dier was sterker dan het andere, dus het was spannend of je dier sterk genoeg was om van de anderen te winnen. Als je sterk genoeg was, kon je de vlag veroveren. En het was lekker weer om met modder te spelen. We hebben met z'n allen heerlijk in het zonnetje gespeeld. We hebben zandkastelen, bruggen en watervallen gebouwd. Jeroen had een grote waterpomp bij zich, zodat we water door de waterval konden laten lopen. Dat was een spektakel!



 **Welpen Zaterdag**

We zijn weer een weekendje weg geweest met mekaar. We hebben het erg leuk gehad samen! Op de vrijdagavond hadden wij een hartstikke gaaf cipersspel gespeeld. De kinderen moesten met sleutels naar de andere kant van het veld lopen om daar Dominique te bevrijden die vastgebonden zat aan een boom. Ondertussen moesten de cipers hen afschijnen en hun naam noemen. Het was een leuk spel. Kinderen slopen tussen de bomen door, gingen op de grond liggen, sommigen liepen zelfs helemaal om het veld heen om maar niet gepakt te worden. Omdat het maar één nacht was, dachten sommige kinderen dat ze niet hoefden te slapen. Met een energie die alleen maar een kind kan hebben, begon voor hen de zaterdag om half zes 's ochtends, terwijl die van de leiding begon om half acht. Vandaag zouden we 'heitje voor een karweitje' gaan starten. We hebben met z'n allen een mooi bedrag weten op te halen en daar zijn we dan ook supertrots op! Halverwege de middag zijn we gestopt met de actie en zijn allemaal de auto ingesprongen om de dag af te sluiten bij speelboerderij 'Hullie'. Zelfs de leiding kon de kleurrijke speel- en klautertoestellen niet weerstaan! Eenmaal terug op het scoutingterrein hadden de kinderen nog even tijd om vrij te spelen, voordat de ouders hen weer kwamen ophalen om naar huis te gaan. Ook al was het weekendje een beetje aan de korte kant geweest, het was wel erg gezellig en ik hoop dat de kinderen die hun communie deden het ook erg gezellig hebben gehad.

 **Welpen Donderdag**

Dit jaar bestaat onze scoutinggroep alweer 45 jaar, maar wisten jullie dat de Welpen donderdag exact 13.5 jaar geleden werd opgericht. In september 2001 was de eerst keer groepsdraaien.



Het stafteam bestond toen uit Dimphe vd Broek-Megens, Ingrid Klein, Cindy v Rooij-vd Velden, Koen Hopman, Paul Jansen en Jeroen Verstegen en hadden gelijk 20 leden. Leuk om te weten is dat Jeroen Govers en Vincent van Driel bij de eerste opkomst waren en nu zelf staflid zijn binnen Mira Ceti. Ook is Paul Jansen is nog altijd staflid bij de Welpen donderdag. De meesten zullen onze groep nog wel kennen onder de naam Esta's, die we tot 2012 gebruikt hebben. Na het zomerkamp in 2012 zijn we in het nieuwe Jungelboek thema gaan draaien en is de naam veranderd in Welpen donderdag.



Ons eerste zomerkamp (piratenkamp) was in 2002 en we gingen helemaal naar Veghel. De welpen donderdag zijn altijd wel in de buurt van Nisseroi gebleven. Zo zijn we in de afgelopen jaren op zomerkamp onder andere naar Schijndel, Veldhoven, Bergeijk, Winssen, Ravenstein, Vught, Waalwijk, Bemmel en Lieshout geweest.

Twee maal per jaar houden we een weekend, meestal rond de herstvakantie en net na de voorjaarsvakantie.



We blijven dan lekker in Nisseroi in één van beide blokhutten. Andere hoogtepunten zijn altijd de sinterklaas- en kerstviering. Dit jaar hebben we met de kinderen voor het eerst sinds 10 jaar weer carnaval gevierd. Dat was super! Dus komt zeker vaker terug.

Begin april hebben we nog een weekend gehad en zijn zaterdag met de kinderen naar de dierentuin geweest. Echt leuk!

We wensen iedereen nog veel jaren scoutplezier toe en hopen nog jaren te bestaan.



 **Scouts Zaterdag**



Combiweekend

In februari hebben we met zijn allen het combiweekend gehad, een combinatie tussen een primitief en een FOP-weekend. Dit betekende op zaterdagmiddag primitief koken met gepofte appel en brood wat we zelf hebben laten reizen tussen onze blouse en jas, en natuurlijk met slechts een paar zeiltjes een tent opzetten. En we mochten onze tochttechnieken oefenen met een tocht die zo lang duurde dat we het einde gelukkig met de auto mochten 'lopen'.

Met nog een zelfgemaakte primitieve hike-bom sloten we het primitieve gedeelte af en gingen we over op het minstens net zo leuke FOP: met nog twee leuke films en een hoop snoep kwam de eerste dag tot een einde. De kinderen die het primitief weekend nog niet zat waren, mochten lekker hun zelfgemaakte tenten uitproberen.

De rest kon lekker knus in de warme blokhut blijven liggen. De volgende dag hebben we allemaal een heerlijk ontbijtje op bed gehad en afgesloten met een laatste film. En hoe we bij dit combiweekend dan ook zeggen, was het daarna pleiten!



Het was zeker geslaagd, en wie weet, combineren we nog meer bij de zaterdagscouts!

Insignewerk

Met de zaterdagscouts zijn we gestart met de nieuwe methode van het insignewerk. Er zijn drie fases, de basisfase, die bestaat uit tien verschillende insignes. De verdieping-fase, die een verdieping is op de tien basisinsignes. En als laatste de specialisatiefase, waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze graag nog willen leren. We hebben een vliegende start gemaakt met de basisfase. Al vier onderdelen zijn aan bod gekomen, dus de kinderen hebben al een aantal vinkjes kunnen verzamelen! Per onderdeel zijn er drie opdrachten te vervullen, en dus drie vinkjes te behalen, als dit gelukt is, is de eerste basisinsigne behaald!

 **Scouts Woensdag**

